

ΠΡΟΣ

Τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό της Ελλάδος, κ. **Κυριάκο Μητσοτάκη**.

Κοινοποιούμενη προς

Την Γραμματέα Π.Ε. Νέας Δημοκρατίας κ. **Μαρία Συρεγγέλα**.

Κύριε Πρόεδρε,

Γνωρίζετε πολύ καλά το πόσο σας βοήθησα το 2015-2016 και ιδίως στον 2^ο γύρο για την εκλογή σας. Γνωρίζετε, επίσης, πόσο βοήθησα την παράταξη στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 και του 2023, όπου ως υποψήφιος στην Α΄ Θεσσαλονίκης, συγκέντρωσα 9.000 και 12.500 ψήφους αντίστοιχα, οι περισσότερες εκ των οποίων ήταν προσωπικές και ακομμάτιστες.

Πίστεψα σε εσάς, ότι θα βγάζατε την χώρα από το αδιέξοδο και τον λαϊκισμό ενός πολιτικού απατεώνα και εκχυδαϊστή της πολιτικής ζωής και θα δίνατε ταυτόχρονα μία νέα προοπτική στην χώρα μετά την έξοδο από τα μνημόνια.

Ενώ ξεκινήσατε το 2019 με τους καλύτερους οιωνούς και συνθήκες, ήτοι με αυτοδυναμία και απαξιωμένη αντιπολίτευση, και ενώ ήσασταν μόνος και ελεύθερος να εφαρμόσετε μία εν τοις πράγμασι προοδευτική και εκσυγχρονιστική πολιτική και ταυτόχρονα να δώσετε μία νέα προοπτική στην χώρα που έβγαινε από τα μνημόνια, εντούτοις από το 2023 και ένθεν πράττετε το αντίθετο.

Στην εξωτερική πολιτική επικρατεί μία υποχωρητικότητα σε όλα. Απέναντι στα Σκόπια, που παραβιάζουν καθημερινά την επαίσχυντη συμφωνία των Πρεσπών, τηρείτε σιγή ιχθύος και ουδεμία κίνηση γίνεται για την ακύρωσή της.

Απέναντι στην Τουρκία, ακολουθείτε μία μυστική εξωτερική πολιτική, ενώ ταυτόχρονα δείχνετε μία άνευ προηγουμένου φοβικότητα και υποχωρητικότητα σε όλα τα δικάια μας. Δεν ενθυμούμαι άλλη φορά η πατρίδα μας να έχει επιδείξει τέτοια υποχώρηση και τέτοια φοβικότητα. Επίσης, η μυστικότητα των διαπραγματεύσεων με την γείτονα δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας και είναι προφανές ότι οδεύετε προς τις «Πρέσπες του Αιγαίου», δείχνοντας συνέπεια στην, μετά την 2^η εκλογή σας,

δήλωση περί υποχωρήσεων. Η προσέγγιση που κάνετε δίνει προοπτική δορυφοροποίησης της χώρας, δηλαδή μία προοπτική που ουδέποτε είχαμε στην απέραντη ιστορία μας.

Στη Δημόσια Διοίκηση μιλάτε για αξιολόγηση και αριστεία και ζητάτε από τους δημόσιους υπαλλήλους να αξιολογηθούν (και σωστά), ωστόσο αυτοί που τους το ζητάνε βρίσκονται στην Κυβέρνησή σας με μοναδικό βιογραφικό την γνωριμία τους με εσάς ή επειδή έκαναν κάτι σωστό επικοινωνιακά όσο ήταν σε προγενέστερες κυβερνήσεις άλλων κομμάτων. Και ενώ ο λαός τους έστειλε σπίτι τους, εσείς τους έχετε επιβάλει από το παράθυρο, και τώρα του ζητάνε να αξιολογηθεί ενώπιόν τους. Μπείτε στη θέση ενός διοικουμένου που του ζητάτε να αξιολογηθεί, όταν ο ίδιος βλέπει τον προϊστάμενο Υπουργό του να έχει αυτή τη θέση είτε επειδή έτυχε να σας γνωρίζει, είτε επειδή έτυχε να είναι γόνος μίας οικογένειας, είτε σύντροφος ενός συνεργάτη σας, είτε πάλι επειδή ήταν ωραίος επικοινωνιακά.

Όσον αφορά τα κοινωνικά ζητήματα, η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια συνεχίζουν να καλπάζουν, η εγκληματικότητα είναι στα ίδια και χειρότερα επίπεδα, οι πλειστηριασμοί είναι καθημερινό θέμα σε όλους τους δανειολήπτες, τα funds κάνουν πάρτυ στις περιουσίες των Ελλήνων με χρήματα αγνώστου προελεύσεως και με κρυφά και αφορολόγητα κέρδη, με την εγγύηση μάλιστα του Ελληνικού Δημοσίου (Σχέδιο Ηρακλής), η φθινή πρώτη κατοικία, είτε μέσω μίσθωσης είτε μέσω αγοράς, είναι όνειρο απατηλό και η υπογεννητικότητα καλπάζει. Αρκείστε σε μία στείρα επιδοματική πολιτική, η οποία επιδοτεί τους άνεργους συμπολίτες μας για να μην βρουν ποτέ εργασία.

Σε ό,τι αφορά τις αξίες μας, φέρατε ένα ασύλληπτο νομοσχέδιο για την δήθεν ισότητα των ομόφυλων ζευγαριών, το οποίο, όπως και ο ίδιος αντιληφθήκατε, δίχασε την κοινωνία και αποξένωσε το κόμμα μας από τους παραδοσιακούς του ψηφοφόρους. Ένα νομοσχέδιο που είτε το δεις από την μεριά των συντηρητικών συμπολιτών μας είτε το δεις από την πλευρά των ομόφυλων ζευγαριών, τυγχάνει απαράδεκτο και νομικά αβάσιμο. Είναι δε εχθρικό στην θρησκεία μας. Στην παιδεία, αντί να ενισχύετε στα παιδιά το εθνικό φρόνημα, τους μαθαίνετε ότι τα φύλα είναι πολλά και ότι υπάρχει και το «αυτό».

Στο τεράστιο πρόβλημα του λαθρομεταναστευτικού δεν έχει γίνει κανένα απολύτως βήμα και δυστυχώς ψηφίσατε ένα νομοσχέδιο που κυριολεκτικά με έχει αφήσει άφωνο.

Αν και η τάση στον πλανήτη είναι τα έθνη να κάνουν στροφή προς τα δεξιά, διότι η woke κουλτούρα πήγε να τα αφανίσει, εσείς συνεχίζετε προς την woke κατεύθυνση. Όταν πήγατε να στρίψετε, έστω και επικοινωνιακά και όχι ουσιαστικά, προς τα δεξιά, διαγράψατε τον Αντώνη Σαμαρά και αναγνώσατε με τελείως λάθος τρόπο τις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Η δε επιλογή του κυρίου Τασούλα ως Προέδρου της Δημοκρατίας δεν αποδεικνύει δεξιά στροφή, όπως επικοινωνιακά ευαγγελίζεστε. Η απερχόμενη Πρόεδρος απλώς στήριξε και πανηγύρισε ένα κενό νομοσχέδιο, ενώ ο επερχόμενος Πρόεδρος το υπερασπίστηκε, το ψήφισε και υπερθεμάτισε υπέρ αυτού. Απλώς δεν το γιόρτασε και με ένα κοκτέιλ. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η Ελλάδα που «δημιουργείτε» είναι ήδη πολύ μικρότερη από αυτήν που ο προκάτοχός σας σας παρέδωσε, την οποία ήδη φρόντισε και ο ίδιος να μικρύνει, και έχω ένα προαίσθημα ότι μπορεί να μικρύνει έτι περαιτέρω, ίσως με κάποια «αναγκαία» υποχώρηση ως προς την ΑΟΖ μας και το Αιγαίο μας είτε πάλι με κάποια άσχημη για τον Ελληνισμό περιπέτεια που πιθανόν να προκληθεί μέσω της υποχωρητικότητας που διαπραγματεύεται ο Υπουργός Εξωτερικών.

Δεν θα μπορούσα βέβαια να παραλείψω την αλαζονεία των στελεχών της Κυβέρνησης και άλλων μανδρινών, πολλοί από τους οποίους, αν τους ρωτούσε κάποιος πριν έρθουμε στην εξουσία τι δουλειά κάνουν, δεν θα ήξεραν τι να απαντήσουν. Ίσως κάποιοι από αυτούς να έλεγαν ΝΔ, ενώ κάποιοι άλλοι θα έλεγαν σίγουρα «κέντρο». Τους ξέρετε εσείς ο ίδιος καλύτερα από εμένα.

Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά σε αυτή την «προοπτική» που επιθυμείτε να δώσετε στη χώρα εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω. Μετά ταύτα σας δηλώνω ότι αποχωρώ από τη Νέα Δημοκρατία που πηγαίνετε να δημιουργήσετε, δεδομένου ότι εγώ ανήκω στην πραγματική Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμανλή, και σας καλώ να με διαγράψετε.

Θεσσαλονίκη, 16.01.2025

Νικόλαος Καραγιαννακίδης

Δικηγόρος & Τέως Πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας Α' Θεσσαλονίκης



